

## Kapitel

- 20 -



*Medlemmar i Föreningen Myrstacken, Övre Ullerud. Fotot taget på Hällekils vårdhem omkring år 1917.*

### **Föreningen Myrstacken**

Utdrag ur tidningsartikel från "HelgMagasinet", NWT, 1990, skriven av Kerstin Myreback:

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Det är ett faktum som inte minst Eva Palm på Solbacka i Övre Ullerud känner till. Hon får nämligen ofta höra de tänkvärda orden i kyrkan, för psalmen "Härlig är jorden" är en av de mera spelade och sjungna. Hon är engagerad lite varstans inom socknen och i en förening har hon till alldeles nyligen varit både ordförande, sekreterare och kassör, nämligen i Föreningen Myrstacken.

År 1884 bildades Föreningen Myrstacken med fru Hilma Norström i Hällekil som initiativtagare. Föreningen hade till ändamål att inom Övre Ullerud socken verka för beklädning av mindre bemedlade föräldrars barn, huvudsakligen i skolåldern. Medel till verksamheten fick man genom gåvor, genom försäljning av handarbeten som medlemmarna i Föreningen Myrstacken hade förfärdigat, och så vidare. Ur ett protokoll från 1902, från ett möte på prästgården, läser vi att trots knappa tillgångar kunde föreningen i slutet fullkomligt bekläda åtta barn, födda i slutet av 1880-talet och i början av 1890-talet.

Vi sitter på Solbacka och två av medlemmarna, Eva Palm och grannfrun Maja Mattsson på Gersviken, berättar episoder. De var med i Föreningen Myrstacken sedan 1940-talet men minns föreningens verksamhet sedan tidigare. När Eva Palm var barn hade Myrstacken en fest på Södervik, den vita gården på västra sidan riksväg 62, Solbackas granngård. Året var 1921, där fanns en spåkvinnna i full sierskemundering och hon tog 25 öre för att yppa framtiden. Myrstackens behållning från den tillställningen var 400 kronor. När Eva och Maja blev

medlemmar var årsavgiften en krona, men långa raden av medlemmar hade skänkt gåvor på fem kronor. År 1953, bläddrar vi fram till i kassaboken, fick Föreningen Myrstacken ett bidrag från Övre Ulleruds kommun, 100 kronor.

En bild som var tagen 15-talet år in på det nya seklet visar en del av medlemmarna vid ett möte i Föreningen Myrstacken. De som då möttes hos Palms på vårdhemmet i Hällekil, var A.G. Palm, Hanna Palm, Ida Ljungberg, Torsten Berg, Elisabeth Mattsson, fru Nordensson, Ester Jansson, Johannes Magnusson, Lars Jansson, Läraren Erik Söderlind, Stefanssons, fru Edgren och en bekant till henne, Axel och Matilda Grönkvist, fru Magnusson, Sigrid Berg, Fredrika Wickström, Emma Ljungström, Ester Silén, Ida Larsson, Greta Svensson, Hanna Nordkvist, Svea Andersson, Ester Ruhne. Många av dem har ättlingar i bygden fortfarande.

När de var många sjöngs det glatt, nu skola vi hålla auktion, fallera. En av verserna löd:

*Ty ingen vill längre bli snål, fallera  
vi tänka på Myrstackens mål, fallera,  
på skor och varma kläder  
åt barn i vinterväder  
ty se det är ju Myrstackens mål, fallera.*

År 1980 meddelade Eva Palm i protokoll att medlemmarna var tolv till antalet. Sedan dess har tre medlemmar avlidit och nu, tio år senare, när medlemmarna är nio stycken ansåg man att föreningen borde upplösas. De som var överens om det var (förutom Eva Palm och Maja Mattsson) Ann-Mari Johansson, Berget, Vidar Janson, Hällekil, Gun och Nils Persson, Olsäter, Ingrid B. Larsson, Nyckelby, Gunnel Håkansson, Butorp och Greta Johansson, Hagen.

Efter mer än hundra års verksamhet upphör Föreningen Myrstacken i Övre Ulleruds socken. Med nutida barnbidrag och socialhjälp har den inte samma betydelse, det var medlemmarna överens om. Det allra sista protokollet skrev Eva Palm den 3 januari 1990. Alla nio medlemmarna var närvarande vid mötet. Föreningen som även gått under arbetsnamnet Jultomteföreningen Myrstacken, överlämnar sina inestående medel, 28 500 kronor till Barncancerfonden. Handlingarna ska Övre Ulleruds hembygdsförening ha. Tills vidare kommer de att förvaras i prästgårdens brandsäkra arkiv. Enligt föreningens stadgar skulle vid upplösning inestående tillgångar lämnas till Övre Ulleruds fattigvårdsstyrelse att förvalta. Någon sådan finns inte – och Barncancerfonden var inte påtänkt när stadgarna skrevs. Men tidevarv komma, tidevarv försvinna.

*Kerstin Myreback 1990*