

Kapitel

- 22 -



Föreningen Ungdomsklubben, Övre Ullerud. Fotot taget utanför Hällekils vårdhem omkring år 1910.

Föreningen Ungdomsklubben

Ungdomsklubben var en sammanslutning av ungdomar i Övre Ullerud, som endast hade till syfte att samlas och ha roligt. Sammankomsterna skedde i hemmen. Vi vet inte mellan vilka år klubben verkade, men vi har en förteckning över medlemmarna år 1904-1905. De utgjorde då 30 st. Kassör vid den tiden var Thilda Andersson i Forsnäs (dotter till Andreas Nilsson) sedermera gift med Håkan Nordin som en tid drev affärsrörelse i Myre, Olsäter.

Min mor Jenny Larsson berättade att man vid mötena dansade, deklamerade och spelade teater. Själv hade hon en vacker sopranröst och hon berättade att hon många gånger sjöng på sammankomsterna bl. a. Annas visa ur F.A. Dahlgrens *Värmlänningarna*.

"Tillställningarna" hölls som sagt i hemmen. Olof Johanssons "Där Sör" i Hällekil och Lars Nilssons på Klarastrand lär ha varit värdfolk vid flera tillfällen. Sommartid anordnades t ex fisketurer till Västra Örten. Man samlades lördag eftermiddag försedda med matsäck och fiskedon, åkte till Örten, troligtvis med häst, (eller gångsmarch via Sättervägen) lade ut näten, åt och dansade hela natten och vittjade näten på söndag förmiddag före hemfärden.

Vintertid samlades medlemmarna mången gång till slädparti. Efter åkturen vankades mat och dans. Man lär ha haft mycket roligt!

Medlemsavgiften var 25 öre per kvartal och man fick böta 10 öre om man ej deltog i mötet.

Margit Larsson 1990